

VRAGEN BIJ DE REDELIJKHEID VAN HET GELOOF

Het doel van de volgende vragen en stellingen zijn bedoeld om met elkaar te bespreken en met elkaar te onderzoeken. Voor de duidelijkheid, dit zijn dus geen meningen maar prikkelende vragen en stellingen om je te laten nadenken en door te spreken over dit onderwerp.

REDELIJKHEID

GELOOF IS NIET REDELIJK

Je kunt onmogelijk weldenkend zijn en zaken onderzoeken en tegelijk geloven in een God die je niet kunt zien.

ONTSTAAN

HET UNIVERSUM IS ONTSTAAN DOOR DE OERKNAL

Er was helemaal geen God nodig, de oerknal heeft het universum doen ontstaan.

DE EVOLUTIETHEORIE MAAKT GOD IN DE SCHEPPING OVERBODIG

De evolutietheorie verklaart voldoende hoe we hier zijn gekomen.

DE WETENSCHAP KAN ALLES VERKLAREN

Alles waar antwoorden op zijn kan door de wetenschap verklaard worden. Daar heb je God niet voor nodig.

DE OPSTANDING

DE BIJBEL IS EEN ONBETROUWBAAR BOEK

- De bijbel is al hartstikke oud, waarom zou je daar nu nog op vertrouwen?
- De bijbel is gaandeweg veranderd door de katholieke kerk die wilden zorgen dat mensen naar hen zouden luisteren.
- De bijbel is onbetrouwbaar dus je kunt niet eens weten of Jezus wel geleefd heeft

WAT HEBBEN DE MENSEN UIT LUKAS 24 PRECIES ERVAREN?

Verplaats je in de mensen die worden beschreven. Wat valt je op?

Het kan zijn dat, na deze vragen te hebben besproken, je met vragen blijft zitten waar je niet goed het antwoord op weet. Stuur mij gerust een mailtje of bel me op, ik denk graag met je mee!

Mijn mailadres is: jeroen.vanderwal@de-ark-nijkerk.nl